

# Arkivernes dag i Gudum Sognearkiv 2019.

Der var fokus på militære begivenheder i og omkring Gudum. Der blev fortalt rigtig mange nye ting om besættelsestiden. Alligevel var indtrykket ved sagens slutning, at der fortsat er mange begivenheder der endnu ikke er blevet fortalt.

Annamarie Tovborg

fortalte om et flystyr på Remmer Strand under krigen. Der var syv militærpersoner ombord på flyet. De blev alle blev dræbt.

Det lykkedes at finde navne på de dræbte, blandt andet med hjælp fra Gudum Sognearkiv og tidligere stadsingeniør Niels Stampe.

Mette og Grete Touborg

der er op vokset i Klostermølle, havde erindringer fra de tyske soldaters tilstedeværelse i Gudum. Den tyske kommandant havde hovedkvarter i Kloster mølle hvor deres far, Laurids Touborg, der var en de få i Gudum der kunne tale tysk og derfor virkede som tolk og kontakt person mellem tyskerne og de lokale Gudumboere.

De erindrede også en flygtningelejr der i en kort periode var tæt op ad Klostermølle ligesom der var opført beskyttelses rum og garager til militært udstyr.

Hans Colding

havde ledt i arkiverne og fundet oplysninger om



Gudumkloster som Ryttergods. Flere gårde fik krav om at stille med en ryttersoldat til den danske hær og underholde ham med hvad en ryttersoldat havde brug for både til sig selv og til hesten. Til gengæld betalte de ikke skat som øvrige bønder var pålagt.

Gudumkloster ryttergods led i et slag mod Svenskerne store tab med mange dræbt og svenskerne tog Ryttergodsets fane som krigsbytte. Hans Colding, havde via gamle arkiver fundet frem til at denne fane fra Gudumkloster Ryttergods fortsat eksisterer og befinder sig på et krigsmuseum i Sverige. Der var i dette indlæg en undertone af, at den fane burde være på Gudum Sognearkiv...

Elke Herman-Bredgaard,

fortalte om og viste hvordan soldaters uniformer løbende



gennem tiden mange gange har skiftet udseende, ikke kun efter hvad der viste sig nødvendig lokalt for en soldat i krig men også om hvad der var oppe tiden i andre lande.